

# De kracht van dialogisch leven, leren en denken

## n.a.v. Ich und Du van Martin Buber



Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat *Ich und Du* van Martin Buber verscheen. Dat was het begin van een geheel nieuwe oriëntatie in filosofie en theologie: De geboorte van het dialogisch leven, leren, denken en handelen. In het najaar van 2023 gaan we op een intensieve en inventieve wijze dit kleinood opnieuw lezen, onderzoeken en betrekken op hedendaagse vragen rond menswaardig samenleven op een bewoonbare aarde. We praten over de existentiële & spirituele vernieuwing van het leven in een vier-tal bijeenkomsten. De thema's:

- 1) *Twee wijzen van leven*
- 2) *Dialogale gemeenschappen*
- 3) *Het altijd aanwezige Gij*
- 4) *Het tweegesprek*

Meer weten over de cursus? Bel: 06 19152639 of mail met [bwp.vdberg@ziggo.nl](mailto:bwp.vdberg@ziggo.nl)

Plaats van samenkomst:  
Het Menno Simonshuis  
Maliesingel 63/64 in Utrecht



Docent:  
Bas van den Berg

**Vrijdag 15 september**

13/10, 17/11 & 15/12 2023

10.30 - 15.30 uur

Prijs: € 150,- tevoren  
over te maken op  
NL 80 RABO 0129  
9836 59 o.v.v. 'cursus  
Ich und Du'



**Aanmelden en meer informatie: [www.stichtingpardes.nl](http://www.stichtingpardes.nl)**